

BİR TABİAT HARİKASI

Sevgi insanı

Ben aslında gönül ehliyim, sevgi adamıyım, kavgacı değilim, beni icbar ettiler. hâlbuki ben vurmaya değil okşamaya severim, bir çiçeğe bakınca gözlerim yaşarır hahaha, adımın şişçiye, kundakçıya çıktığına bakmayın siz, şartlar gerektirdi, valla öyle, aslında kavgadan korkarım ben, yani dayak yemekten değil karşımdaki ölür ya da sakat kalır diye korkarım hahaha, ben iyilik savaşçısıyım, adalet için uğraşıyorum, bakın çok iyi şairlerimiz var, başka hiç bir alanda bu çapta bu kadar isim sayamazsın, İsrail'in Amerika'nın oyunları yüzünden onlar yerine

ben iyilik savaşçısıyım

saçma sapan isimler öne çıkarılıyor, hahah hep bu CIA hep bu mossad şerefsizi, Google onların elinde whatsapp, Twitter, Facebook içlerimizde ensemizdeler, beni kınamayın ne zalım, ne merhametsiz demeyin vurduğumu okşamam ben, okşadığıma vurmam prensibimdir. Kimse garip olmasın, hasret oduna yanmasın, sevdalılar ayrılmasın. Benim

isteğim bunlardır. Şövalyeliğin ölmediğini bilmenizi isterim.

Cengiz hanın iki oğlu

Cengiz Han'ın iki oğlu vardı. Büyüğünün adı ilk şans, küçüğün adı son şans idi. Çok mert ve yiğit insanlardı. Cengiz han, ölüm döşeğindeyken onları yanına çağırıldı. Oğlum ilk şans, ben öldükten sonra ülkeyi kardeşin son şansla birlikte yöneteceksin, sen büyük olduğun için ilk söz hakkı sende olacak, insanlara adaletle ve iyilikle yaklaş, eğer seni iyi anarlarsa iki cihanda aziz olurlar, yok eğer inat edip kargaşa çıkarırlarsa, ısrarcı olma, onları kardeşin son şansa bırak. Dedikten sonra cengiz han küçük oğlu son şansa döndü. Oğlum son şans, gençsin, sakın ola öfkene yenilme, ağabeyin gibi sen de iyilikle hükmet, bil ki sana karşı olanlar cehennem dibini boylayacak. bırak ne halleri varsa görsünler. Dedi ve öldü.

Akıllı telefonlar

Akıllı telefonların en büyük sorunu yere düşmeleridir. O kadar, bütün elektronik aletlerden

Akıllı telefonların en büyük sorunu yere düşmeleridir.

esirgediğiniz icatları getirip getirip dayadınız telefonlara, geliştirdikçe geliştirdiniz, bir kığımızı yıkamadıkları kaldı ama en önemli soruna çare bulamadınız. Hep başka teferruatlarla ilgilenip göz boyadınız. Aklımızı başımızdan aldınız okey. Telefonsuz hiç bir şey yapamaz olduk. Şarj aletsiz bir yere gidemiyoruz. Fakat ürettiğiniz bütün telefonlar iki de bir yere düşüyor, millet camları kırılmasın diye bir de kap alıyor ayrı. Yaa, insanoğlu kendini bir şey zannetmeyeceksin. Ayfoncu kardeşim, Samsungcu kardeşim, huwaeici kardeşim. Sözüm sana.

EŞEK ETİ

Eşek eti neden haram, çünkü eşek at vs bir sürü işe yarıyor, mesela koyuna su taşıtamazsın, keçiye binip gazaya çıkamazsın, o yüzden bu hayvanları kesmemek insanoğlu için daha mantıklıdır. He, ben kuzu yemem, dana yemem ille de beygir yerim, katır yerim diyorsan otur ye ziftin pekini ye.

At gözü geniş bir açıyı görecektir şekilde evrimleşmiştir. Bu yüzden

önünü net göremez ve en ufak bir şeyde ürker. İnsanlar da çıkmış bu iş böyle olmaz, bu hayvanı Allah üzerine binmemiz için yaratmış olmalı, şunun sırtına baksana döşek ser yat üzerine, biz buna bir gözlük uyduralım da yan tarafları görüp dikkati dağılmasın demiş. Evet zekice. Zaten insanın zekasından ve hinliğinden şüphe duyan yok da, Allah bunu binek olarak kullanmamızı istediye niye at gözlüğü yapmamızı gerektirmiş diye düşünmemişler, neden, çünkü insanoğlu işine gelmeyi düşünmeyi sevmez azizim. Şimdi bir üstteki paragrafta yazdığım şeyle bu paragrafta yazdığım çelişkili gibi geldi di mi. Naparsın zirvede çelişki vardır. Hehe.

AHMET

Yürüdüğüm yerde bin tane şey aklıma gelir. Birilerine anlatılacak şeyler değil. Anlatsam tip tip bakarlar bana, bazen tutamayıp söylüyorum bir hemşireye falan, nereden çıktığımı izah etmeme imkan yok, zaten ben dergilerimden, kitaplarımdan da bahsetmem, bin tane soru sorarlar yoksa. 500 farklı şeyle ilgilenmem gerekiyor, bunların her biri zihnimde bir delik açıyor, bir yere boşaltmam lazım. Ahmet abi kadar dayanıklısını bulamadım daha. Hep düşünürüm, bu kadar ciddi nasıl olunabilir, yani insan hiç mi

sıklmaz, hep aynı muhabbetler, ben konuşurken sıkılırım. Konuşma azıcık ciddileşsin koparım ben. saçmalamayınca patlayacak hale geliyorum, kurban olarak ahmet'i seçtim hahaha çünkü herkes bir şekilde sıyrılıp kurtuldu, o kaçamadı garibim. Aslında ben ayıp olmasın diye az yazıyorum ona. Bir de Ahmet tasavvuf terbiyesi görmüş biridir, mum elini yaksa elim yandı demez, yoksa ha Ahmet güntan, ha ibn-i teymiye yani hahahah.

VİDEO

Bir cin çıkarma videosu izledim. Acayip bir ses çıktı, musallata uğrayandan geliyor sandım. Önce ürperdim, sonra baktım cince konuşan cincinin kendisiymiş, cin Türkçe konuşuyor, cinci cince her nedense. Cin gavurmuş. Cinci, cinin musallat olduğu adamın alnını yere değirdi, secde yaptırdı yani, gavur cinlere çok ağır gelirmiş bu. Sonra musallata uğrayan kurtuldu. Mutlu son.

Üç harfli manita

Sait Nursi'nin cin sevgilileri varmış diyorlar. İnanmadım tabi saiticim yapmaz öyle şeyler, yapsaydı talebelerine de birer sevgili bulurdu. Her biri kollarına birer cin takıp gezerlerdi, nasılsa kimse görmüyor, o yüzden yalandır dedim. kendi cinlerle gününü

gün ederken, şakirtlerine işkence çektireceğini sanmam. Yalandır bence. Yoksa üzülürüm çünkü Ben sevgi insanıyım hahah. Yalnızlık başınıza tak mı etti. Size şimdi Türk şiir yayıncılığı tarihinde görülmemiş bir şey yapacağım. Nasıl cin sevgili bulacağınızı tarif edeceğim.

Tarif:7 gün vücuda su değmeyecek, 7 gece yatarken nisa süresinin ilk 3 ayeti tersten okunacak, 7 gece Kur'an yatağın altına konulacak, Davut yıldızının etrafında 99 defa tersten besmele yazılan muskalar soğan kabuklarına besmele tersten okunarak Dikilecek, sonra bir mezarlığa gidip mezarlığın 7 farklı noktasına bu soğan kabukları gömülecek, 8. Gün nikahlı cininiz evinizde.

Bir de Berzah alemine nasıl gideceğinizi tarif edeyim de tam olsun. Eski Bir büyücü ya da cin musallatı sonucu ölmüş birinin kefeni giyilip mezara yatılır. Bir süre sonra kendinizi orada bulacaksınız. He gittik diyelim, geri nasıl döneceğiz dersiniz onu da siz bulun, her şeyi ben mi öğreteceğim.

Bana gelen bilgiler.

Merhaba, bana sürekli bilgiler yağar. Bunları ister araştırın ya da aklınızın bir köşesinde bulunsun, isterseniz de tamamen

unutun beni ilgilendirmiyor ne yapacağınız. Bu köşeye o tarz bilgiler yazacağım doğru mu yanlış mı ben inanıyor muyum, yorum yapmayacağım geliyor işte bilgi ne yapayım yani.

bana sürekli bilgiler yağar

1) Almanya'nın 2 dünya savaşını kaybetme nedeni ne Amerika'ydı, ne Rusya. Bir kere kardeşim en baba bilim adamları bu Almanya'da yaşamıyor muydu. Amerika nasıl oldu da bir anda dünya devi oldu. Hitler söz dinlemeyince ibre Amerika'ya kaydı, paperclip operasyonu ile bilim adamlarını toplayıp Amerika'ya kaçırdılar, hitlerin atom bombası yaptığı haberi gelince aldı bunları bir telaş sonra Manhattan projesi başlatıldı ve atom bombasını atan Amerika oldu.* Amerika aya gidişini bile hitlerin bilim adamlarına borçlu. Almanya'nın o günkü ulaştığı silah teknolojisi, Amerika ve Rusya'dan çok daha ileriydi*. Stalingrad savaşı nasıl kaybedildi. Olacak iş değildi aslında ama generalleri, Hitler'in emirlerini dinlememeye başladı, hitlerin askeri anlamda yeteneksiz biri olduğuna inanmamızı istiyorlar,

neden acaba. Gayet zeki bir adam. ihanete uğradı garibim. çünkü.. burada yine karşımıza çıka çıka İllüminati ve masonlar çıkıyor, hitler başına buyruk hareket etmenin cezasını gördü de diyebiliriz. Hitler, Müslüman olup haydar ismini aldı. Kudüs müftüsü emin el hüseyini'yle tanışıp dost oldular. Belki de İsrail, Amerika değil Almanya'nın vesayeti altında kurulacaktı ama olmadı. Belki de paralel evrenlerden birinde öyle olmuştur. Nerden bileceksin azizim.

* rivayete göre Almanya'da Amerika'dan önce atom bombası geliştirilmiş. Hitler olmaz zalimlik bu diye kullanılmasına izin vermemiş hehe.

*Bu nasıl oldu. Yahudilerin Avrupa'da rahatı yerindeydi, bir yere gidesileri yoktu. Halbuki, bir an önce Kudüs'ün başkent yapılması lazım, elin cahil Yahudisi ne bilsin bunları, daha deccal gelecek, dünyanın nüfusu 500 milyona inmeli, madeni para kalmayacak off bir sürü iş, bunlar hala işin gırgırında, sonra ne oldu, Rothschildler rockefellerlar vs dünyayı yöneten o gizli şebeke, Almanya'ya maddi yardımda bulundu. Almanya görülmemiş bir silah teknolojisine ulaştı. Yahudilerin de başına bir takım işler geldi vs kabak da bizim hitlerin başına patladı hahah, ulan

adamın kendisi Yahudi kökenli. Göz göre göre bizi aptal yerine koyuyorlar yeğen.

2) hiperaktivite ve dikkat eksikliği sanırım bende de var. Bir düşünceden diğer düşünceye çok kısa sürede sıçırım ve bu bazen konuşuyorken karşımdakinin onu dinlemiyormuşum zehabına kapılmasına neden olur. Çabuk sıkılırım ve dalıp giderim, her neyse demem o ki bu öyle aman aman bir eksiklik değil. Herkes farklı farklı yaratılıştta, o zaman herkes tedavi olsun. Bakın ben da baddesti çıkarıyorum, hem de Türkiye gibi bir yerde, uzun yıllar zekamın ırzına geçmeye çalışmalarına rağmen trumptan daha önemli bir insan oldum. Arkeologlar 5 bin yıl sonra da baddest tabletlerini bulup okuyunca, vay canına şiirde bizden ilerilermiş diyecekler hahaha.

3)keçi boynuzu yemek saçları siyahlaştırıyor. daha doğrusu ağarmış saçı orijinal rengine çeviriyor. Ama dikkatli olun, keçi boynuzu serttir, çekirdeği dişinizi kırabilir, sıcak suda yumuşatıp öyle yiyin. Bir arkadaşımın çocuğu saç kıran oldu, annesine de birisi kerç etmek(alay etmek) için çocuğun başına kıl kilim sürmesini önermiş, bu kadın buna inanmış, eve gidince çocuğun başını kanatana kadar Kıl kilimle

öfelemis sonra çocuktan çimen gibi saç çıkmış. Çimen gibi derken sık yani yeşil değil Hahah. Ya deneysel tıp diye buna denir.

4) Marsta yaşayan uzaylılar müslümandır. Hem de dini bütün, camiden çıkmayan cinsinden. Bunlar teknoloji de müthiş derecede ileri gitmiş insanlar. Ama dünyaya gelmiyorlar, gelecek araç gereçleri, teçhizatları var ha, niye gelmiyorlar peki çünkü gelirlerse millet o ha İslam doğruymuş lan demek ki diyip mecburen imana gelecek, e imanın birinci şartı ne; gayba iman, görmeden inanacaksın yoksa ne anlamı var, imtihan olmaz, Allah sana doğrudan seslense. İmanın şartı kafa karışıklığıdır, hiç bir zaman Allah sana açıktan ben buradayım demez, boyuna şüpheye düşürecek işler yapar, tam anladım aha derken başka bir şey çıkar ve her şey tepetaktak olur. Buna rağmen inanacaksın, Allah senden bunu istiyor. Ama bu marslı mümin kardeşler dünyaya gelmeden de kıyamet kopmayacak. Dünyadaki İnsanlar birinci kat semayı görüntüleyecek hatta ayetlerin indiği yerlere kadar tespit edecek aletler keşfedecekler, millet patır patır Müslüman olacak da hiç bir işe yaramayacak, geç olacak gayb ortadan kalktığı için. Evet böyle.

5) Nuh suresi 15. Ayete bakalım.

“Görmediniz mi Allah yedi göğü uygun tabakalar halinde nasıl yaratmış?” Bu ayet bazı rivayetlere göre Nuh Nebi zamanında teknolojinin 7. Kat semayı görüntüleyebilecek kadar ileri gittiğini gösteriyor. Peki, her şey bu kadar açık meydandayken niçin iman etmiyorlar. Çok basit, çünkü şu anki insanlar daha 1. Kat semayı bile görüntüleyecek kadar ilerlememişken hemen

Arkeologlar 5 bin yıl sonra da baddest tabletlerini bulup okuyunca, vay canına şiiirde bizden ilerilermiş diyecekler

Allah yok demeye başladılar, şuncacık bilimsel buluş yetti bu böbürlenmeye. Bilimsel konuda bu kadar ilerlemiş bir topluluğun allah'ı inkar etmesi o kadar şaşılası gelmiyor dolayısıyla.

6) gelmiş geçmiş en büyük bilim adamı Hz Ali olmalı. Neden mi. ilim bir noktaydı onu cahiller çoğalttı sözü hiç de basit bir söz değil. Sicim teorisi, çoklu evrenler kuramı şu bu. Bunlar çok yeni teoriler. Bu nasıl oluyor, Hz Ali nasıl bilebiliyor bunları. 10. Boyut

dediğimiz şey bütün olasılıkları içine alıyor ve her şey bir nokta halini alıyor. Hz Ali bunu nasıl bilebilir, şaşılacak sey dimi Hahah.

7) Sonsuz diye bir şey yoktur. Hiç bir şey sonsuz olamaz. Bunu ayrıca açıklamama gerek yok. yok işte sonsuz Monsuz haha. Tanımsız yerine uydurulmuş bir şey sonsuz.

8) ışık hızına ulaşmak hala imkansız. Işık hızına ulaşmak için kütleli olman lazım. Ulaşıncaya ne olacak, zaman duracak, zaman durunca tanrıya rest çekme imkanına kavuşmuş olacaksın haha. Fakat şöyle bir sorun var, hız artıkcaya kütle büyüyor. Siz siz olun sevgili zeki da baddest okurları, ışık hızı geçilmediği ya da o hıza ulaşılmadığı sürece Allah

yoktur demeyin, ihtiyatı elden bırakmayın hahaha.

9) öldükten sonra ruh ve beden arasındaki 12 bağdan yalnızca 3 tanesi kopar. Ölü insan hareket edemez, konuşamaz ve soğur yani ısınısını kaybeder fakat seni duyar, hisseder ve görür. İster inan, ister inanma gözüm.

10) insan gözünden çıkan negatif ışınlar, senin başını türlü belalara salabilir. Gözün değdi ya da nazar değdi derler, zaten nazar bakış demek, bu ünlü kadınlar neden

böyle çabucak pörsüyor dersiniz, hep bu bakışlardan, her türlü bakıyor. Gözün ışın saçtığı bilimsel bir şeydir. Hatta ölüme bile sebep olabilir bu. Alın size kusursuz bir cinayet işleme yöntemi, elinizi vurmadan halledin işinizi.

Söyleşi

Söyleşi yapmaya ihtiyaç duymuyorum. Çünkü zaten söylemek istediğim her şeyi, kimsenin bana sormasına ihtiyaç duymadan kendim söylüyorum. Zaten söyleşi yapmayı bilen de yok. Yarım sayfa soru soruyorlar, anlayana kadar canın çıkıyor bir de ona cevap vereceksin. Söyleşi mi yapıyor, metisten bir haber geldi uzun havasını mı söylüyor belli değil. Şimdiye kadar sadece bir kez söyleşi yaptım. Onda da benimle söyleşi yapan zatı muhteremi hayata küstürdüm, adam dergiciliği bıraktı benim yüzümden.

Ondan sonra da bir daha zaten benle söyleşi yapma cüretinde bulunan olmadı, ergun tavlın mesela ben de düşünüyordum ama verdiği cevapları görünce vazgeçtim demişti hahha. Öte yandan üstübal'ın sorduğu sorular bayağı iyiydi aslında. Hatta şöyle söyleyeyim, benim cevapları geçip sadece soruları okursanız Mehmet molla kitabı hakkında iyi çalışılmış, güzel bir yazı okumuş olursunuz. Bence böyle yapın hahha.

Türk şiirinde şişçilik.

Yazdığımız şiirlerin başına ayet ya da hadis koymaktan bir bıkmadınız. Sorsak artist artist biz ateistiz, biz allahsızız, gavuruz biz diye böbürlenirsiniz, iki bilimsel kitap okuyup kendini herkesten akıllı zanneden dingiller Allah'ı rahat bırakın.

20 sene geçse hala benzer sularda dolanan şiirler yazacak adamlar var, başta parlak görünseler de sonradan kabak tadı verdiklerinin farkına varamadıklarına göre yeterince akıllı değiller. Mesela özgür göreçki.

90 kuşağı kendini abartır durur.

**söyleşi yapmayı
bilen de yok.**

Hepsinin burnu kaf dağında. Aralarında bir murat Mentеш var dişe dokunur iş yapan, en azından oturdu roman yazdı, öbürleri ne yaptı, hiç. O da hep benzer isimler koyuyor romanlarına. Demek ki bu 90 kuşağının doğum yıllarında ülkeye bir lanet gelmiş, hiç bir çocuk çok zeki doğmamış. Puhahaha.

Biraz ismi duyulup azıcık palazlanınca, kendine bir

yayıncı bulunca, bana posta koyabileceğine inanan genç adam. Özgüveni bıyığının ucunu ağzına sokabilmesinden geliyor, azıcık kırpısan bütün havası inecek. 32 yıldır röntgen çekiyorum. Ciğerinin haritasını çıkarırım.

Bir şairin yeteneği kitabına koyduğu isimle ölçülebilir iddiasındayım. Misal, kitabına ihtimal cüce Adını vermiş birinin kabiliyeti de ihtimalen cücedir puhahah.

Kıvrıcık salimi neden sevmediğimi söyleyeyim. Çünkü az evvel bol kıvrıcıklı salata yiyip masaya oturmuş gibi yazıyor. Muhtemelen sakız çiğnerken yanlışlıkla ağzından düşürüyor ve yerden alıp tekrar ağzına atıyor aynı sakızı. Kafatasının içinde marul varmış gibi yazıyor. Bütün o karmaşıklığın benzersiz şeyler olduğuna inanmamızı bekliyor ve sabırla onu okuyacak zamanımızın ve tahammülümüzün olduğunu zannediyor. Bütün dünya işi gücü bırakıp salimin ne dediğini çözmeye çalışacak. Düşünsenize adamın 300 dizelik şiirinde (şans eseri) iki tane güzel dize varmış ve arayıp onu bulacakmışız başka işimiz yok gibi. Kendini anunaki sanıyor. Evet bu yüzden sevmiyorum.

2011 de ve 2013te 500er adet basılan kitaplarımın her ikisinin de

ilk baskısı henüz tükenmedi. Bu da benim sabetayist olmadığımı kanıtıyor. Kesin olarak sabetayist olduğumu bildiğim biri varsa o da İbrahim tenekeci'dir. Aynısının kopyası, çoğaltılmış osuruktan şiirlerle bir heykeli dikilmediği kaldı. Zaten adam İbrahim Kalın'ın kankası. peki İbrahim Kalın ne? Hahha. Şimdi diyeceksiniz Yahudi düşmanı mısınız yoksa. Yoo tam tersi Yahudilik çok iyi bir şey demeye getiriyorum. Yahudi ol gizle demişler. Mis.

32 yılda salaklığın her çeşidini gördü bu gözler. Haha.

Bir çok kitap-şiir eleştiri yazısına bakıyorum. Kimse beni yazmıyor diye o kadar kafasına takan var ki. Yahu yazsa ne olur, o eleştiri yazılarını okuyup bir şey anlayan var mı acaba. Laf kalabalığını hiç sevmem. 10 cümlede anlatılabilecek şey için 10 sayfa harcamayı da ciddiye almam. Ben pratik adamım. Şair pratiktir. Leb demeden leblebiyi anlatacaksın. Gerisi hamallık. Beyinleri iki büküm olup kamburlaşmış

kaldıramayacağı yüklerin altına girmekten. Bakıyorum herkese bir yazma hevesi geldi. Eleştiri yazıları yazanlar, şair olarak da ön plana çıkma imkanı buluyor, bir anda ne dediği önemsenen biri haline geliyor, o da yalancıkıktan, şairlerin çoğu ezik olduğu için belki beni de yazar diyorlar. Mesela eski düşmanım, yeni kankam dursun Göksu ilk böyle yazılarla çıktı piyasaya sonra bakın benim de şiirlerim var dedi, bir anda dursun şair oldu başımıza hahah. hepsi fasa fiso, zerre önem vermiyorum. Amerikan oyunları bunlar haha. anlamadığın şeyi aptal aptal alıntılarla, tuhaf sözcüklerle bezeyip çok iyi anlamış gibi gözükmek değil şiirimizin eksikliği, şiirimizin eksikliği zaten eleştiri değil, şiir. eleştiri böyle bir şeyse çok kolaymış. Mesela ben İlker şaguj'tan öğrendim biraz. Kitabın yarısını alıntılatacağsın, geri kalan yerleri de genel geçer yargılarla dolduracaksın, yazı uzun olunca kimse çıkıp da bu ne biçim yazı deme cüretinde bulunamaz kolay kolay. Uzun yazı iyi çalışılmış izlenimi verir. Şark kurnazlığı. Natama'nın kabiliyet düşmanı sürüsü neden bu kadar uzun yazıyor, bir bok bilmedikleri anlaşılmasın diye.

Sadece şairler değil okurlar da ezik. Özgüven fakiri. Anladıkları bir şiir görünce ulan bir dakika

ben bir geri zekalıyım bu işte bir yanlışlık olmalı, anladığıma göre bu iyi bir şiir olmasa gerek diye nerde bir anlamadıkları şey varsa onun peşinden gidiyorlar. 32 yılda salaklığın her çeşidini gördü bu gözler. Haha.

Acaba birisi çıkıp şimdi geçmişî değiştirse hiç birimiz fark etmez miyiz bunu. zaman yolculuğu yapıp, tarihten bir dönemi silse. Zülkarneyn mesela bir müdahalede bulunsa, bakıyor mesela her şey iyice boka sarıyor, ee kardeşim bu mesele nerde düğümleniyor, diyelim ki enisin zuhur etmesinde, Tak kaldırıyor enis'i, bütün bu püskevitoğulları, aşureseverler vs de silinip gidiyor, bunu da tek fark eden şişko kızıl oluyor mesela. Sonra bu şişko kızıl böyle böyle beğ var, bilmem ne beğ vardı, beğ vardı beğ vardı doyamadığım hazretler, pirlere vardı diyor herkese ama kimseyi inandıramıyor, o kızılı da sonunda tımarhaneye kapatıyorlar onun o itici pis ağdalı ağzından kurtuluyor bu millet felaha eriyor. Ohh.

Eray sarıçama ve Enes Malikova. Bu iki pek zeki arkadaş şeytanla arkadaşlık etmenin sonucunda lanetlendiler ve kendilerinden başka akıllı insan yokmuş gibi manyakça bir düşünceye kapıldılar. Gittiler bir Twitter hesabı açtılar, bol bol kendilerinden alıntılar

yaptılar, sanki bu ikisinin şiir hakkında düşüncelerini ikisinden başka merak eden varmış gibi, şair Eray şöyle dedi şair Enes böyle dedi, ki ben şiir noteri, iki ismi de şair olarak kabul etmiyorum, ve bunu öyle salakça yaptılar ki, bu hesapları onların yönettiğinin anlaşılmasını için 40 türlü takla attılar. Bir gazeteye biz değiliz diye ilan vermedikleri kaldı. Sonra da fotoğraf makinesi dergisi çıkarıp dergici oldular güya, sanki türk şiiri değil Mehmet Ali programı mübarek. Ortalık numara çeviren tombalacılarla doldu.

bıçak düellosunda fırtına gibiyimdir

BIÇAKLI KAVGALARIM

Ben bıçak düellosunda fırtına gibiyimdir. Bir defa haklılığın verdiği bir gücüm vardır. Rabbilalemin o anda beni tüy gibi hafif kılar. Bir de benim bıçak kullanmaktaki ustalığımı herkes bilir. Bana saldırırken bundan korkarlar. Korkunca da elleri ayakları birbirine dolaşır. Onun için ben bıçak düellosunda üç kişiyi birden anında yere sererim. Onlar daha silahlarına elini atmadan, ben işi bitiririm. Bıçak düellosunda, öyle gövde gövdeye

dövüşülmez. Bunun usulü erkânı vardır. Yan duracaksın. Düşmanına bir omzunu vereceksin ki, onun hedefi küçülsün. Omuzdan alınan yaralardan düşülmez. Göğüsle, karından alınan yara ise insanı düşürür. Bir düştün mü, artık kevgire döndürürler adamı. Ben bunları bilirim. Onun için, benimle bıçak düellosunda kimse başa çıkamaz.

MİLLİYETÇİLİK VE ADAM KAYIRMA

Bruce Lee, adamın hası olduğu için filmlerinde hiç bir zaman Çinli birini dövmemiştir. Ya Japonları ya da Amerikalıları dövmüştür. Bakın da biraz örnek alın sikine sıçtığımin ezikleri.

WHATSAPI BİTİREN ADAM

Eskiden çay içmeyi sevmezdim. Şimdi bir tiryakiyim. Genç şairlerle çay içe içe böyle oldum. Durun şu işi en baştan anlatayım. Adım ahmet. 77den beri şiir yayınlıyorum. 40 yılı geçmiş. Bunun ilk 30 yılı bütün gözlerden uzak kendim bastırduğım ve tükenince fotokopilerle çoğaltılıp elden ele dağıtılan kitaplarla geçti. Nadiren dergilerde görünüp tekrardan yeraltı mahzenime dönüyordum. Niçin. Büyük planımı gerçekleştirmek için. yıllarca eyüp sabriyle bekledim. Duru görü yeteneğimle 40bin km

ötedeki nefes alan tüm canlılardan haberdar olabilmem, karşılaştığım kimseleri bütünüyle etkim altına alan telepatik gücümle yıllarca planımın üzerinde çalıştım. Şimdi diyecekseniz ulan böyle özelliklerin vardysa niye 30 sene bekledin niye gençliğini yalnızlık içinde tüketin. Nedenini söyleyeyim çünkü ben mazoşistim Hahahaha.

Artık yer yüzüne çıkmanın vakti gelmişti. İlk hedefim heves dergisi oldu. Ömer'i buldum. Zayıf, uzun boylu, tıfil bir oğlandı. Yetenekli ve heyecanlıydı. Daha ilk buluşmamızda zehri verdim. Hissetmedi çünkü acısız oldu. Ahmet abi, Ahmet abi diye peşimden ayrılmamaya başladı.

Sonra başkaları geldi. Efe murad içe kapanık, utangaç bir delikanlıydı, benimle tanıştıktan sonra cinsel organının fotoğrafını çekip yayınlayan arsız birine dönüştü. Planım tıkr tıkr işliyordu. Her hafta başka bir gençle buluşuyordum. Ve bu gençlerin hepsi de çaycıydı. Abi bir çay içelim, bir çay içelim diye diye beni de çay manyağı yaptılar. Tabii arada reddedenler de oldu, planımı anlayıp senin çayını içmem dediler, başka çaylar içtiler, bunlar çeşitli dergilerde düzeltmenliğe kadar yükseldi sonra haha. Neyse. ve en son Memo geldi.

O diğerlerinden biraz daha farklı bir tipti. Anadolu'dan gelmişti ve daha savaşmaya meyilli bir mizaçtı. Şöyle bir sırtına vurup hadi desen, Allah Allah diye düşman ordusuna koşacak biriydi. Sanırım planımın son aşaması için aradığım kanı bulmuştum. 10 sene boyunca her türlü cefasına katlandım. Psikopattı. Çabuk sinirleniyordu. Her gün onlarca şey yazıp gönderiyordu. Beyin amcıklaması geçiriyordum. Buna rağmen hiç sesimi çıkarmadan bekledim, bir intihar komandosuna ihtiyacım vardı ve Memo tam da buydu. Onu ince ince işledim. Deli taklidi yapmasını öğrettim.

bu arada 160. Km adında bir reklam ajansı kurdurdum. Görünüşte bastıkları şiir kitapları sadece bir paravandı. Ben artık bir hadım ediciydim nihahaha. Sonra son darbeyi vurma sırası geldi ve Memo sahneye çıktı. Önce gol, ardından assolist ve en son öldürücü vuruş da baddest. Memo baş edilmesi imkansız bir Frankenstein olmuştu. Benimle çay içme imkanı bulamayan ya da reddeden kabiliyetsizler, benimle çay içenlerden oluşan ordum karşısında soykırımı uğramak üzereler ve bu duruma karşı yapabilecekleri hiç bir şey yok hahahah.

Çay yaparken Ocağın altını telekinezi gücümle yakıyorum. Whatsapı da ben bitirdim. Facebook'tan farksız oldu whatsapp dikkat ederseniz eskiye kıyasla ne kadar az kullanılıyor. Her şey benim arzu ettiğim gibi. Hayat bana güzel valla.

Kediler.

Kedi mi sizi daha iyi korur köpek mi. Tabii ki kedi. Siz hiç taksi kovalayan kedi gördünüz mü. Göremezsiniz. Avcılık iç güdülerinden dolayı köpekler hareket eden her şeyi kovalamaya meyillidir ama daha neyin av olup olmadığını bilmiyor, rastgele

Şiirde uzay çağını başlattım

kovalıyor, arabadan av olur mu. Bu deli köpek, koca aracı kovaladığına göre beni yer bu diye paniklersiniz ama sizi görmez bile, geçer gider önünüzden. köpek ayırım yapmayı bilmiyor. Gelene geçene bağıyor, evlerde bağıyorlar bunu bahçeye. olsa olsa bir tane hırsız geçiyordur belki oradan ama bu sana da havlıyor, ötekine de havlıyor beklemediğin bir anda, hamile olsan çocuğunu

düşürürsün. haklıyla haksız ayırt edemeyen bu hayvancağz sizi koruyacağım derken herkesi tedirgin ediyor. Burada köpeği suçlamıyorum. Köpek napsın havlarsam iyi olur zaar diye düşünüyor, köpek iyi niyetli. Kedi ise feleğin çemberinden geçmiştir. karanlık ormanlarda evrimleşmiş gözleriyle sizden 6 kat daha iyi görür, 9 duyusu vardır, sizin göremediğinizi, duyamadığınızı, görür, duyar, hisseder tehlikeyi daha ortada yokken bertaraf eder. Bir kedi sizi seviyorsa, üzerinizdeki psişik ağırlığı kendi üzerine alır, madde ötesi düzeyde üzerinizde oluşan negatif yoğunlaşmayı etkisizleştirir. Arada bir kaybolup Berzah alemindeki 3 harfli dostlarını ziyarete gider. Kediyi tam evcilleştiremezsin, niye çünkü siz giderken o geliyordu. Şimdi diyeceksin kardeşim köpeğin de burnu iyi koku alıyor, üstelik sadık ve kediden iri. Doğru, zaten ben köpekler kötüdür demiyorum. Allah hepsine selamet versin. İkisinin de güzel mezzetleri var. Şimdi herkesin kafasında üç harfliler var mı, peri var mı, cumhur reisi reptilyan mı gibi sorular var dimi. Bütün bunlara cevap bulmak için bir kedi projesi başlatmamız gerekiyor, bizim göremediklerimizi onlar görüyorsa madem, kedilerin artık bilimde daha aktif kullanılmaları gerekir,

dünyaya kedilerin gözleriyle bakabilmenin yolunu araştırmak lazım. Evinde kedi besleyenler 5 kat daha az hasta oluyor diğer insanlardan. Kedi mırılaması sağlığa (kan dolaşımına vs) iyi geliyor mesela ama niçin iyi geldiğini kimse bilmiyor (mırlamanın kedinin neresinden geldiği bile belli değil hahah) sesin frekansıyla alakası yok, kedilerle oynarken sahiplerinin kan basıncında ve kalp çarpıntısında azalma oluyor bunun da açıklayamıyorlar nedenini belki de kedi hayvan değildir. Hehe.

Siyaset.

İlk okuduğum kitabın ismi anaydı. Maksim Gorki. Orta sondaydım. Dedim ismi ana olan kitap herhalde güzeldir. Öyle de çıktı. Solcu kitabı. Onu okudum ve solcu oldum dermişim. hahah. Yok, İlkın ülkücü oldum ben. Liseye geçtim. Endüstri meslek lisesi. Çok aktiftim. Derslerim de iyiydi. Metal bölümü tarihinde takdir alan tek öğrenciyim ben. Organize etme becerim o zaman da iyiydi. Bana gelip bu okulda ülkücüler için bir reis gerekiyor dediler. Ben de bilmiyorum o zaman ülkücülük ne falan. Beni ocağa götürdüler. Bir takım kitaplar verdiler okumam için. Reis olmamı istediler. Ama ben kitapları okuyunca sevmedim ülkücülüğü,

ben dedim siyasetle ilgilenmek istemiyorum. Yapmadım. Benim yerime sıra arkadaşım Aydeniz reis oldu. Kabul etti o. Zaten fırlamanın tekiydi. Solculuk hep daha yakın geldi bana. Ama solcu da olmadım. İtlik serserilik peşinde koştum. Hahahah.

Bir tabiat harikası: Şiirde uzay çağını başlattım. Henüz dünyadan çıkış yollarını araştıranlar var, bense jüpiter'de çoktan kurdum koloniyi. Benim yaptıklarımı yapabilecek dünyada tek kişi vardı, o da benim hahaha. Bu teknoloji sadece bende var. Ben bir tabiat harikasıyım. Ölünce, beynimin üzerinde araştırma yapılmak üzere Harvard'a verilmesini vasiyet ettim yakınlarıma.